

Programma "Stilstaan bij ons geloof" voorjaar 2018

In dit programma werken PKN Breda samen met PKN Prinsenbeek, PKN Ginneken, de Parochiekeren Bethlehem (Augustinusparochie) in het gezamenlijke leerhuis met de Protestantse Wijkgemeente Noorderbeemden, de Remonstrantse Gemeente, Ekklesia, de verschillende parochies in Breda ivm de filmcyclus en met de Raad van Kerken Breda.

Januari

Vrijdag 19 januari, Lutherse Kerk, 10:00 – 17:30 uur
Vijfde bijeenkomst tweede leerjaar 'Leergang Bijbel' Ekklesia, module 3 (Geschriften): Jeremia en Klaagliederen

Docente Janneke Stegeman
Veemarktstraat 11, Breda

De 'Leergang Bijbel' behandelt in vier jaar de bijbel, van Genesis tot Apocalyps. Ze wordt gegeven door acht docenten, elk met een eigen achtergrond. Het tweede leerjaar omvat de modules 3 (Geschriften; in het najaar van 2017 met een studiedag in januari 2018) en 4 (Profeten; voorjaar 2018). Deze bijeenkomst wordt verzorgd door theologe Janneke Stegeman. Zij is gespecialiseerd in het Oude Testament. Tijdens de 6^e editie van de Nacht van de Theologie in 2016 werd zij de eerste vrouwelijke 'Theoloog van het jaar'.



De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De meeste boeken bevatten geschreven tradities die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is de rode draad door de hele bijbel heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook verstaan als het Grote Verhaal van bevrijding. Om misverstanden aan de ene en overdreven vroomheid aan de andere kant te ontstijgen, is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te bestuderen. Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet-institutioneel of dogmatische gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch. De leergang richt zich op iedereen die professioneel of als geïnteresseerde werkt of leeft met de bijbel: pastores, predikanten, voorgangers en betrokkenen bij Ekklesia groepen en zelfstandige geloofsgemeenschappen. Van de deelnemers wordt geen kennis van de grondtalen verwacht. Het werk- en denkniveau is HBO. Deelnemers ontvangen een getuigschrift/bewijs van deelname.

U kunt intekenen voor de hele leergang, voor een leerjaar of een losse module. Ook de studiedag is los te bezoeken. Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Kosten voor de hele leergang €1.350 (4 leerjaren, studiedagen, syllabus, koffie/thee), voor een los studiejaar €375 (twee modules, studiedag, syllabus, koffie/thee), voor een losse module €50 per bijeenkomst in de module (incl. koffie/thee en

lunch). Bij inschrijving voor de hele leergang of heel studiejaar is betaling in termijnen mogelijk.

Aanmelden via info@bureaumamre.nl. Informatie: Franck Ploum info@bureaummre.nl.

Dinsdag 23 januari, Lutherse kerk, 19:45 uur inloop, start 20:00 uur, afsluiting 21:15 uur

Startavond Christelijke meditatie

Door ds. Saskia van Meggelen
Veemarktstraat 11, Breda

Veel mensen doen aan meditatie. In coachings- en therapie-trajecten hoort meditatie er vaak ook standaard bij. Ook in het christendom heeft meditatie een lange geschiedenis en het is boeiend om uit die bronnen op te delven. In deze cursus oefenen we met enkele vormen van christelijke meditatie. Als er bij de deelnemers behoefte aan is, kunnen we er ook nog op reflecteren. Rust, verstillig, concentratie, toegroeien naar God, je eigen spiritualiteit ontdekken, al deze dingen zijn onderdeel van christelijke meditatie! Van harte welkom.

Vrijdag 26 januari, Lutherse Kerk, 13:30 – 15:30 uur
Als God slechts leegte is.

'lotgenoten' groep (Ekklesia)

Veemarktstraat 11, Breda

Steeds meer mensen ervaren leegte wanneer ze nadenken over het bestaan van God. Het wegvallen van oude beelden heeft voor veel mensen niets nieuws gebracht, maar verlies opgeleverd en leegte achtergelaten.

Dit is een gespreksgroep voor 'lotgenoten'. Niet om te discussiëren of elkaar te overtuigen, maar om ervaringen te delen. Franck Ploum reikt bij de bijeenkomst een tekst aan om het gesprek op gang te brengen. Bij behoefte volgen er meer bijeenkomsten.

Kosten: vrije gave. Aanmelden info@zinsverband.nl

Zaterdag 27 januari, Het Kruispunt, 19:00 uur
Oecumenische Taizéviering in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen
Harmonielaan 24, Prinsenbeek

In de wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die van 21-28 januari 2017 gehouden wordt hopen we samen met de Rooms-Katholieke parochie een Oecumenische Taizéviering te houden. Het thema is: Recht door zee.

Muzikale begeleiding Intermezzo. Voorgangers pastor Henny Spooren en ds. Evelyn Quaak-Kloet.

Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Maandag, 29 januari, Lucaskerk, 20:00 - 22:15 uur
Startavond Leerhuis Ekklesia
'Evangelie naar Johannes: mijn koninkrijk is niet van deze wereld-orde'

Begeleiding dr. Egbert Rooze
Tweeschaar 125, Breda

Startavond in een serie van 5 avonden door Egbert Rooze. Johannes heeft in dit leerhuis zijn twee voeten op de grond. Hij is maatschappelijk betrokken en weet wat er misgaat. Zowel wat betreft de Romeinen, als zij die meeheulen met deze machthebbers. Wij willen vanuit die heldere maatschappelijke positie woorden en verhalen gaan herijken:

wereld = wereldorde

waarheid = betrouwbaarheid

geloven = vertrouwen hebben

eeuwig leven = leven van het toekomstige tijdperk

Joden = Judeeërs, die van Judea

en nog vele meer ...

Het wordt spannend om deze meer maatschappelijke lezing van Johannes te beproeven!

Kosten € 50 (vriendenkorting van toepassing). Aanmelden:

info@zinsverband.nl

Dinsdag 30 januari, Het Kruispunt, 19:15 – 20:30 uur **Oefenen in geloof: wonen in het woord / twee aan twee**

**Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Harmonielaan 24, Prinsenbeek**

Vervolg op de vorig jaar gestarte serie avonden. Al verwachten we dat soms wel, geloof komt je niet aanwaaien. Net zoals je moet oefenen om piano te leren spelen en trainen voor een halve marathon vraagt geloven om nieuwe impulsen en het heeft oefening nodig. Regelmatig hoor ik de verzuchting dat de Bijbel een moeilijk boek is en dat geloof in deze tijd niet meevalt. Er komt veel op ons af. Om tegemoet te komen aan de vraag naar praktische oefening van Bijbellezen, bidden en het verkennen van christelijke meditatie is er Ter ondersteuning in uw eigen zoektocht is er in het verdiepingprogramma maandelijks een uur om te oefenen in geloof. Na een korte uitleg gaan we zelf aan het werk, alleen of samen. Opgave per avond: verdieping@hetkruispunt.org

Woensdag 31 januari Lucaskerk, 18:00 uur (maaltijd), start avond 19:30 uur

Stichting COME over dialoogseminars voor jonge Israëli's en Palestijnen door Maaïke Hoffer

**Leerhuis Lucaskerk, georganiseerd door de protestante geloofsgemeente rond de Lucaskerk en de parochie kern Bethlehem van de Augustinusparochie.
Tweeschaar 125, Breda**

"Er heerste vrede in het seminar: we leefden samen en deelden alles, we waren vrienden. Hopelijk gebeurt dit op een dag ook in het echt." De stichting COME (www.stichting-come.nl) organiseert jaarlijks een 11-daags dialoogseminar voor 30 Israëli's en Palestijnse jongeren tussen 20 en 35 jaar, verdeeld over drie groepen: joodse Israëli's, Palestijnen uit Israël en Palestijnen uit de bezette Palestijnse gebieden. Deze jongeren voelen zich elkaars vijanden en hebben veel stereotype ideeën over elkaar. De stichting COME maakt op Cyprus een ontmoeting tussen hen mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. Doel is jongeren bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar leren kennen, een gezicht kunnen geven aan 'de andere kant' en meer begrijpen van het conflict en de mensen.

Als Midden-Oosten deskundige en freelance projectleider is Maaïke Hoffer sinds 2008 betrokken bij de seminars van Stichting COME. Na haar studie Hebreeuws en Arabisch heeft zij verschillende periodes in een aantal landen in het Midden-Oosten doorgebracht, waaronder in Palestina en Israël. Tj-

dens deze avond vertelt zij over de context waarbinnen deze seminars plaatsvinden. Zij gaat in op de inhoud van de seminars zelf, op de dynamiek tussen de deelnemers en op het proces waar zij doorheen gaan. De seminars hebben veel impact op deelnemers. Aan de hand van foto's en anekdotes zal zij hierover vertellen.



De kosten voor de maaltijd zijn € 5,00. Opgeven voor de maaltijd 3 dagen van tevoren op de intekenlijst of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisonderzoek. Rond half 8 staat de koffie klaar, daarna begint het Leerhuis. Opgave voor het Leerhuis is niet nodig, een vrijwillige bijdrage is welkom. Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.

Februari

Maandag 5 februari, Lucaskerk, 20:00 - 22:15 uur Leerhuis Ekklesia 'Evangelië naar Johannes: mijn koninkrijk is niet van deze wereldorde'

**Begeleiding dr. Egbert Rooze.
Tweeschaar 125, Breda**

Tweede avond in een serie van 5 avonden door Egbert Rooze. Zie 29 januari voor omschrijving en kosten van deelname.

Dinsdag 6 februari, Lutherse kerk, 19:45 uur inloop, start 20:00 uur, afsluiting 21:15 uur

Tweede avond Christelijke meditatie

**Door ds. Saskia van Meggelen
Veemarktstraat 11, Breda**

Zie 23 januari voor omschrijving.

Dinsdag 6 februari, Het Kruispunt, inloop en koffie 19:45 uur, start 20:00 uur

Startavond 'Als je geloof verandert', Gelovige biografie: hoe stroomt de rivier van geloof door uw leven?

**Serie van drie gespreksavonden onder leiding van ds. Niels den Toom
Harmonielaan 24, Prinsenbeek**

Gaandeweg het leven verandert je geloof. Voor sommigen is deze verandering ingrijpender dan voor anderen. Soms voelt dat als winst, soms als verlies en soms van allebei een beetje.

Zo hoor ik regelmatig dat mensen zich 'bevrijd' voelen van hun geloofsopvoeding, maar tegelijk iets missen in hun huidige geloof. Het lezen van theologie (Kuitert, Ter Linden) of de veranderde preken in de kerk hebben soms ook wat geloof afgenomen. Of je merkt dat geloof een andere rol speelt nu je ouder wordt. In deze gespreksgroep proberen we de verandering van geloof in je leven na te gaan. En samen gaan

we op zoek naar een nieuwe verwondering voor de tijd die komt. Wil je actief aan de slag met je eigen (on)geloof, dan ben je van harte welkom. De inhoud van de avonden wordt bepaald door uw inbreng.

Niels den Toom begeleidt deze groep. Hij werkte als predikant-geestelijk verzorger in verpleeghuizen en doet nu onderzoek naar de verbetering van geestelijk verzorging. Informatie en opgave bij Gerard van Wingerden verdieping@gmail.com of Niels den Toom: jn.dentoom@gmail.com

Donderdag 8 februari, Lutherse kerk, 19:30 uur.
Gebedsdienst gevolgd door film 'La fille inconnue' in het kader van de Internationale gebedsdag tegen mensenhandel

Ekklesia. Veemarktstraat 11 Breda

19:30 uur gebedsdienst kerkzaal Lutherse Kerk
 20:15 uur film La fille inconnue in de crypte van de Lutherse Kerk.

Film - La fille inconnue: de huisarts Jenny speurt erop los in La fille inconnue van de gebroeders Dardenne. Niet naar de diagnose van een ziekte, maar naar een naam: die van het vermoorde meisje dat zij geen hulp bood toen het had gekund.

Filmavond met voor- en nagesprek onder leiding van theoloog en filmkenner Marjeet Verbeek (Spirit in Roosendaal). In het kader van de internationale gebedsdag tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Voorafgaand aan de film is er - voor wie wil - een korte gebedsviering in de kerkzaal.

Toegang: vrije gave.



Maandag 12 februari, Lutherse kerk, 20:00 uur
'De post-seculiere mens'

Begeleiding Joop Freriks
Remonstrantse Gemeente Breda. Veemarktstraat 11 Breda

Vierde avond in het kader van het jaarthema van de Remonstrantse Gemeente, 'Veerkracht'. In de boeiende lezing 'The post-secular society' legt de Duitse filosoof Jürgen Habermas uit wat het betekent om te leven in een zogeheten post-seculiere samenleving. De vraag die noodt tot nader gesprek is: Waar vindt de post-seculiere mens zijn veerkracht?

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

Donderdag 15 februari, Michaëlkerk, 19:30 uur
Film 'Samsara (2011) in het kader van 'Wijs of dwaas...'

Inleiding door Marjeet Verbeek
Hooghout 67, Breda

'Wijs of dwaas...' is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Mattheüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: 'Verrassend groen!'

Ron Fricke typeert zijn documentaire Samsara uit 2011 als 'een non-verbale, geleide meditatie over de kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte'. De film neemt ons mee van gedachtestroom naar gedachtestroom, waarbij het niet

gaat om een oordeel, maar om het zien van de wereld in al zijn scheppende en vernietigende kracht. Je houdt er een gevoel aan over van het perpetuum mobile. Oftewel: van samsara. Als je daar rust in weet te vinden, dan is Frickes nieuwste beeldenstroom pure kunst waaraan je je kunt overgeven.

Vrijdag 16 februari, Lutherse kerk, 13:30 – 17:00 uur
Startbijeenkomst 'Leergang Bijbel' Ekklesia, studiejaar 2 – module 4: Ezechiël

Docent: Annemarieke van der Woude
Veemarktstraat 11 Breda

U kunt intekenen voor de hele leergang, voor een leerjaar of voor een losse module. Kosten voor de gehele leergang 1.350 Euro (4 leerjaren, studiedagen, syllabus, koffie/thee), voor een los studiejaar 375 Euro (twee modules, studiedag, syllabus, koffie/thee), voor een losse module 50 Euro (per bijeenkomst in de module incl. koffie/thee). Bij inschrijving voor de hele leergang of heel studiejaar is betaling in termijnen mogelijk.

Aanmelden via info@bureaumamre.nl. Informatie: Franck Ploum info@bureaumamre.nl en op www.zinsverband.nl.

Zondag 18 februari, Lutherse kerk, 15:30 – 17:00 uur.
Anastasia Ferulova (cello) en Frank van der Laar (piano)

Veemarktstraat 11, Breda

De Stichting Vrienden van de Lutherse kerk organiseert met de Stichting Noorderkerkconcerten in Amsterdam drie concerten in Breda. Drie mooie concerten door de sterren van morgen, met een mooi klassiek kamermuziekprogramma. Dit is het eerste concert in de serie.

Om op de hoogte blijven van de concerten in de Lutherse kerk: meld u aan voor de nieuwsbrief via locatiemanagerlk@gmail.com.

Maandag 19 februari, Lucaskerk, 20:00 - 22:15 uur
Leerhuis Ekklesia 'Evangelie naar Johannes: mijn koninkrijk is niet van deze wereldorde'

Begeleiding dr. Egbert Rooze.
Tweeschaar 125, Breda

Derde avond in een serie van 5 avonden door Egbert Rooze. Zie 29 januari voor omschrijving en kosten van deelname.

Dinsdag 20 februari, Het Kruispunt, inloop en koffie 19:45 uur, start 20:00 uur

Tweede avond 'Als je geloof verandert', tegenstemmen in geloof

Serie van drie gespreksavonden onder leiding van ds. Niels den Toom.

Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Zie 6 februari voor omschrijving. Informatie en opgave bij Gerard van Wingerden verdieping@gmail.com of Niels den Toom: jn.dentoom@gmail.com

Maandag 26 februari, Lucaskerk, 20:00 - 22:15 uur
Leerhuis Ekklesia 'Evangelie naar Johannes: mijn koninkrijk is niet van deze wereldorde'

Begeleiding dr. Egbert Rooze
Tweeschaar 125, Breda

Vierde avond in een serie van 5 avonden door Egbert Rooze. Zie 29 januari voor omschrijving en kosten van deelname.

**Maandag 26 februari, Het Kruispunt, inloop en koffie
19:45 uur, start 20:00 uur**

Filmavond 'Hier ben ik'

Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Nederlandse première: mei 2017. Regisseurs: Sander Snoep en Sarah Vos. Een topmanager die bijna sterft tijdens de New York marathon maar weigert op te geven, een vrouw die niet kan verwerken dat ze na haar echtscheiding haar upperclass status verliest en twee jonge, ambitieuze financiers die geconfronteerd worden met een onverwerkt familie-erfdeel. Op zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort de worsteling van het gewone leven probeert te verbinden aan een groter verhaal. Hij toont ook de zoektocht naar verdieping van de dominee zelf en zijn kwetsbaarheid in het eigen gezinsleven.

Gasten van buiten onze gemeente zijn van harte welkom om deel te nemen aan ons verdiepingsprogramma.

verdieping@hetkruispunt.org of pastor@hetkruispunt.org

Dinsdag 27 februari, Romenyhuys, 20:00 – 21:30 uur

Startbijeenkomst leerhuis 'God ontmoeten in Marcus'. Een leerhuis voor beginners en gevorderden

**Begeleiding: ds. Eward Postma
Duivelsbruglaan 11, Ginneken**

Het oecumenisch leesrooster leidt ons dit jaar door het Marcus-evangelie. Deze aandacht is relatief nieuw. Honderden jaren lang werd dit evangelie veel minder gebruikt in de liturgie dan de andere evangeliën. Door zijn bondigheid en zijn ogenschijnlijk nuchtere stijl en taal lijkt dit boekje minder bruikbaar. Volgens de Britse theoloog Rowan Williams is dat ten onrechte. In een toegankelijk geschreven boekje geeft hij een frisse kijk op boodschap en betekenis van het evangelie naar Marcus. In drie avonden gaan we Williams' boekje en gedeelten uit het Marcus-evangelie samen lezen. De avonden zijn geschikt voor complete beginners en voor wie het evangelie al meerdere malen gelezen heeft. Want Williams stelt basale vragen die er altijd weer toe doen, zoals: 'wat is een evangelie?' Verder staat hij bijvoorbeeld stil bij de telkens terugkerende instructies van Jezus om aan niemand te vertellen wat er gebeurd is. Waarom ligt er in het Marcus-evangelie zoveel nadruk op die geheimhouding? Een andere karakteristiek van het Marcus-evangelie is dat maar liefst een derde deel ervan over de laatste week van Jezus' leven gaat. Waar zou dat mee te maken hebben en welke accenten legt Marcus op het lijden van Jezus?

Ideaal voor wie meer wil weten over het Marcus-evangelie en voor wie de lezingen op zondag nog wat actiever wil beluisteren en bevragen.

Literatuur: Rowan Williams, God ontmoeten in Marcus (Berne Media, 2017).

Op de eerste bijeenkomst staan pag. 6-32 centraal.

Graag uiterlijk 23 februari laten weten of u belangstelling heeft om mee te doen.

E-mail: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl, of tel.: 076-5605682.

**Dinsdag 27 februari, Lutherse kerk, 19:45 uur inloop,
start 20:00 uur, afsluiting 21:15 uur**

Derde avond Christelijke meditatie

**Door ds. Saskia van Meggelen
Veemarktstraat 11, Breda**

Zie 23 januari voor omschrijving.

Dinsdag 27 februari, Het Kruispunt, 19:15 – 20:30 uur.

Oefenen in geloof: Bidden

**Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Harmonielaan 24, Prinsenbeek**

Vervolg op de vorig jaar gestarte serie avonden. Al verwachten we dat soms wel, geloof komt je niet aanwaaien. Net zoals je moet oefenen om piano te leren spelen en trainen voor een halve marathon vraagt geloven om nieuwe impulsen en het heeft oefening nodig. Regelmatig hoor ik de verzuchting dat de Bijbel een moeilijk boek is en dat geloof in deze tijd niet meevalt. Er komt veel op ons af. Om tegemoet te komen aan de vraag naar praktische oefening van Bijbellezen, bidden en het verkennen van christelijke meditatie is er Ter ondersteuning in uw eigen zoektocht is er in het verdiepingsprogramma maandelijks een uur om te oefenen in geloof. Na een korte uitleg gaan we zelf aan het werk, alleen of samen.

Opgave per avond: verdieping@hetkruispunt.org

**Woensdag 28 februari, Lucaskerk, 18.00 (maaltijd),
start avond 19:30 uur**

Veertigdagentijd – Avond met muziek en schilderijen uit de lijdens-tijd, door Theo Heiligers en Cor Luijsterburg

**Leerhuis Lucaskerk, georganiseerd door de protestante geloofsgemeente rond de Lucaskerk en de parochiekers Bethleem van de Augustinusparochie
Tweeschaar 125, Breda**

We zien schilderijen die het lijdensverhaal uitbeelden, klassieke en moderne. En we horen lijdensmuziek, vooral muziekzettingen van het lijdensverhaal van Bach, maar ook van Schutz en van moderne componisten. Het Lijdensverhaal als inspiratiebron voor componisten en beeldende kunstenaars. Vanaf het moment dat de 4 evangeliën gemeen goed werden in de oude wereld, zijn ze een onuitputtelijke inspiratiebron geweest voor kunstenaars. De diep menselijke boodschap van de man die zijn leven opoffert om de gehele mensheid te redden ontroert tot op de dag van vandaag miljoenen mensen, niet allen gelovige christenen, maar ook mensen die zich niet aan een religie willen binden. Tienduizenden bezoeken jaarlijks een uitvoering van de Mattheuspassie. Iedereen kent afbeeldingen van het Laatste Avonmaal, Christus met de doornenkroon, de kruisiging en van Maria met haar dode Zoon. Theo Heiligers en Cor Luijsterburg gaan het lijdensverhaal vertellen aan de hand van muziek en schilderijen vanaf de middeleeuwen tot nu toe. Hun verhaal is samengesteld uit de vier evangeliëverhalen. Bij elke fase van het verhaal passen muziekfragmenten en beeldende kunst. Meestal zijn die ingetogen, soms zijn ze ook provocerend, vooral als moderne kunstenaars de revue passeren. Zo ontstaat er een zeer gevarieerd beeld van hoe kunstenaars uit 10 eeuwen met het lijdensverhaal bezig zijn geweest. Bach, Schütz, Da Vinci en Carravaggio die werken hebben gemaakt die een grote bekendheid genieten, komen in contrast te staan met – in dit verband – minder bekende en moderne kunstenaars als Penderecki, Gubaidulina, Warhol en zelfs Dali. En al die kunstenaars hadden een gemeenschappelijk punt: ze werden gegrepen door het eeuwenoude verhaal.



Theo Heiligers en Cor Luijsterburg verzorgen sinds enkele jaren lezingen over thema's waarbij ze steeds beeldende kunst en klassieke muziek met elkaar verbinden. Zij werkten in het middelbaar onderwijs, Theo als docent CKV en Cor als schoolleider. Ze zijn beiden gepensioneerd, maar nog steeds gepassioneerd bezig met wat het verbindt: de liefde voor de kunst en de muziek.

De kosten voor de maaltijd zijn € 5,00. Opgeven voor de maaltijd 3 dagen van tevoren op de intekenlijst of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond. Rond half 8 staat de koffie klaar, daarna begint het Leerhuis. Opgave voor het Leerhuis is niet nodig, een vrijwillige bijdrage is welkom. Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.

Maart

Maandag 5 maart, Lucaskerk, 20:00 - 22:15 uur
Slotavond Leerhuis Ekklesia
'Evangelie naar Johannes: mijn koninkrijk is niet van deze wereld-orde'

Begeleiding dr. Egbert Rooze
 Tweeschaar 125, Breda

Slotavond in een serie van 5 avonden door Egbert Rooze.
 Zie 29 januari voor omschrijving en kosten van deelname.

Dinsdag 6 maart, Romenyhuys, 20:00 – 21:30 uur
Tweede bijeenkomst leerhuis 'God ontmoeten in Marcus'. Een leerhuis voor beginners en gevorderden

Begeleiding: ds. Eward Postma
 Duivelsbruglaan 11, Ginneken

Zie 27 februari voor omschrijving.

Op deze tweede bijeenkomst staan pag. 33-56 centraal. Graag uiterlijk 23 februari laten weten of u belangstelling heeft om mee te doen.

E-mail: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl, of tel.: 076-5605682.

Dinsdag 6 maart, Het Kruispunt, inloop en koffie
19:45 uur, start 20:00 uur

Slotavond 'Als je geloof verandert', geloven richting de toekomst

Serie van drie gespreksavonden onder leiding van ds. Niels den Toom

Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Zie 6 februari voor omschrijving. Informatie en opgave bij Gerard van Wingerden verdieping@gmail.com of Niels den Toom: jn.dentoom@gmail.com

Zaterdag 10 maart, Johanneskerk, 13:00 - 16:30 uur
'Tot de kern komen', een middag voor vrijwilligers van de PGB in het pastoraat met ds. Johan Smit
 Dreef 5 Breda

Tot de kern komen: Eén van de kenmerken van een geloofsgemeenschap is dat er aandacht is voor mensen. Naast de spontane aandacht die iedere gelovige kan geven aan een naaste, is er ook georganiseerde aandacht. Daarvoor stelt de geloofsgemeenschap zowel professionele pastores als pastorale vrijwilligers aan. Zij zetten zich er gezamenlijk voor in dat de kerk een gemeenschap is met een open oog en open oor voor mensen. Doel is dat de mensen die zij opzoeken en spreken, zich gekend weten en doorgrond, verbonden met andere mensen, met de schepping en met God. Deze middag is bedoeld voor allen die in de gemeente bezoekwerk doen als bezoeker, pastoraal ouderling of predikant. Ds. Johan Smit zal deze middag voor ons verzorgen. Voor alle deelnemers is er materiaal ter voorbereiding verkrijgbaar.

Aanmelden bij ds. Marlies Schulz, mjaschulz@kpnmail.nl.

Zondag 11 maart, Lutherse kerk, 15:30 – 17:00 uur
Concert door jonge strijkers met een divers samengesteld programma

Veemarktstraat 11, Breda

De Stichting Vrienden van de Lutherse kerk organiseert met de Stichting Noorderkerkconcerten in Amsterdam drie concerten in Breda. Dit is het tweede concert in de serie.

Om op de hoogte blijven van de concerten in de Lutherse kerk: meld u aan voor de nieuwsbrief via locatiemanagerlk@gmail.com.

Dinsdag 13 maart, Lutherse kerk, 19:45 uur inloop, start 20:00 uur, afsluiting 21:15 uur

Slotavond Christelijke meditatie

Door ds. Saskia van Meggelen
 Veemarktstraat 11, Breda

Zie 23 januari voor omschrijving.

Dinsdag 13 maart, Romenyhuys, 20:00 – 21:30 uur
Derde bijeenkomst leerhuis 'God ontmoeten in Marcus'. Een leerhuis voor beginners en gevorderden

Begeleiding: ds. Eward Postma
 Duivelsbruglaan 11, Ginneken

Zie 27 februari voor omschrijving.

Op deze derde bijeenkomst staan pag. 57-78 centraal. Graag uiterlijk 23 februari laten weten of u belangstelling heeft om mee te doen.

E-mail: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl, of tel.: 076-5605682.

Vrijdag 16 maart, Lutherse kerk, 13:30 – 17:00 uur
Tweede bijeenkomst 'Leergang
Bijbel' Ekklesia, studiejaar 2 – mo-
dule 4: Kleine profeten

Docent: Klaas Spronk
Veemarktstraat 11 Breda

Zie 16 februari voor omschrijving.

Donderdag 22 maart, Lutherse kerk, 18:00 uur
'Koken met passie. Duurzaam ge-
nieten!' in het kader van 'Wijs of
dwaas...'

Stadserf 3 (achteringang), Breda

'Wijs of dwaas...' is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: 'Verrassend groen!'

Geen vis, geen vis en toch genieten van een lekkere maaltijd? Dat kan! We gaan deze avond samen koken in de Lutherse Kerk. Daarna schuiven we aan tafel om het resultaat van onze kookkunsten met elkaar op te eten. Uiteraard krijgt u op deze avond naast de beproefde recepten nog verdere informatie over duurzaam koken. Geeft u zich op bij mjaschulz@kpnmail.nl.

Vrijdag 23 maart, Mariëndal, 20:00 uur
Film 'Gods Lam', met nagesprek

Begeleiding: ds. Eward Postma
Duivelsbruglaan 13 Ginneken

Zakaria (11) leeft met z'n broer en vader toe naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Terwijl z'n vader Islamitisch slager is en een verbod op ritueel slachten in de lucht hangt, raakt z'n zwakzinnige broer per ongeluk gehecht aan het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest...

Shahine el Hamus, Sabri Saad el Hamus en Soufiane Mousouli vervullen de hoofdrollen in deze korte film van ruim 20 minuten. Met een lespakket wordt deze film op een aantal Nederlandse scholen gebruikt als aanleiding voor gesprek over loyaliteit, geloofsovergave en godsdienstvrijheid. Ook de periode van voorbereiding op het Paasfeest biedt deze film tal van aanknopingspunten voor gesprek. 'Gods Lam' is het fictiedebuut van Kees-Jan Mulder (1986). Hij studeerde eerder af als theoloog en maakte internationale documentaires. Met Gods Lam studeerde hij in 2013 cum laude af als regisseur aan de filmopleiding van de Utrechtse kunstacademie (HKU).

De toegang is vrij.

April

Dinsdagavond 3 april Het Kruispunt, 19:15 – 20:30
uur

Oefenen in geloof: Muziek en be-
weging

Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Vervolg op de vorig jaar gestarte serie avonden. Al verwachten we dat soms wel, geloof komt je niet aanwaaien. Net zoals je moet oefenen om piano te leren spelen en trainen

voor een halve marathon vraagt geloven om nieuwe impulsen en het heeft oefening nodig. Regelmatig hoor ik de verzuiching dat de Bijbel een moeilijk boek is en dat geloof in deze tijd niet meevalt. Er komt veel op ons af. Om tegemoet te komen aan de vraag naar praktische oefening van Bijbellezen, bidden en het verkennen van christelijke meditatie is er Ter ondersteuning in uw eigen zoektocht is er in het verdieppingsprogramma maandelijks een uur om te oefenen in geloof. Na een korte uitleg gaan we zelf aan het werk, alleen of samen.

Opgave per avond: verdieping@hetkruispunt.org

Maandag 9 april, Lutherse kerk, 17:30 uur (met maaltijd)

'Veerkracht: de bronnen'

Begeleiding Koen Holtzapfel.

Remonstrantse Gemeente. Veemarktstraat 11 Breda

Slotavond in het kader van het jaarthema van de Remonstrantse Gemeente, 'Veerkracht'. Welke bronnen heeft de veerkracht die mensen op de been houdt en herhaaldelijk doet opstaan? Zijn die bronnen aan te wijzen, aan te boren en door te geven? Als afsluiting van het thema 'Veerkracht' delen we onze ervaringen rondom een gezamenlijke maaltijd. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

Dinsdag 10 april, Lutherse kerk, 20:00 – 21:30 uur
'Een innerlijke reis. Dagboekfrag-
menten uit 'Merkstenen' van Dag
Hammar skjöld.

Met muziek van Grieg en Satie
Veemarktstraat 11 Breda

Op 10 april 2018 is het 65 jaar geleden dat de Zweedse diplomaat Dag Hammar skjöld gekozen werd tot Secretaris-Generaal van de VN. De teksten in zijn dagboek 'Merkstenen' tonen aan dat streven naar innerlijke rijpheid basis kan zijn voor onbaatzuchtige dienstbaarheid en leiderschap.



Teksten: Franck Ploum; piano: Jetje van Wijk

Entree: vrije gave. Loop binnen!

Vrijdag 13 april, Lutherse kerk, 20:00 – 21:30 uur
Candida Thompson met jonge
strijkers in Brahms' strijkkwintet

Veemarktstraat 11, Breda

De Stichting Vrienden van de Lutherse kerk organiseert met de Stichting Noorderkerkconcerten in Amsterdam drie concerten in Breda. Dit is het slotconcert in de serie. Candida Thompson heeft in de afgelopen weken jonge strijkers onder haar hoede genomen met wie ze nu dit meesterwerk uit zal voeren.

Om op de hoogte blijven van de concerten in de Lutherse kerk: meld u aan voor de nieuwsbrief via locatiemanagerlk@gmail.com.

Woensdag 18 april, Lucaskerk, 18:00 uur (maaltijd),
start avond 20:00 uur.

'Tien geboden voor het Milieu' met
Marjolein Tiemens in het kader
van 'Wijs of dwaas...'

Tweeschaar 125, Breda

'Wijs of dwaas...' is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: 'Verrassend groen!'

We leven op een wondermooie planeet, zuster Aarde. "Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door het onverantwoord gebruik en misbruik van goederen die God haar heeft toevertrouwd," schrijft paus Franciscus in zijn encycliek *Laudato Si'*. Steeds meer mensen zien in dat de manier waarop we met de Aarde omgaan niet langer kan en zijn op zoek naar andere, nieuwe wegen. "Als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan." Voor Marjolein Tiemens (van de website www.groengeloven.nl) is dit misschien wel de belangrijkste zin in *Laudato Si'*. Het besef dat alles met alles samenhangt, ziet zij, net als de paus, van cruciaal belang om te komen tot een duurzame levensstijl; een levensstijl die zich verbonden weet met, en verantwoordelijk weet voor alle leven, uit liefde voor het leven. De tien geboden voor het milieu zijn een soort wegwijzers die richting kunnen geven naar een levensstijl die recht doet aan al het leven. Marjolein zal met voorbeelden laten zien hoe deze leidende principes ons kunnen inspireren en hoe we ze concreet kunt maken in onze dagelijkse keuzes, vanuit het motto Groen Geloven is Duurzaam Doen, vanuit het hart.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond gaan we dit direct in praktijk brengen en maken we onze eigen deodorant en lippenbalsem.

De kosten voor de maaltijd zijn € 5,00. Opgeven voor de maaltijd 3 dagen van tevoren op de intekenlijst of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond. Rond half 8 staat de koffie klaar, daarna begint het Leerhuis. Opgave voor het Leerhuis is niet nodig, een vrijwillige bijdrage is welkom. Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.

Vrijdag 20 april, Lutherse kerk, 13:30 – 17:00 uur
Derde bijeenkomst 'Leergang Bijbel' Ekklesia, studiejaar 2 – module 4: Ezra en Nehemia

Docent: Egbert Rooze

Veemarktstraat 11 Breda

Zie 16 februari voor omschrijving.

Dinsdag 24 april, Het Kruispunt, 19:15 – 20:30 uur
Oefenen in geloof: Lectio divina

Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Vervolg op de vorig jaar gestarte serie avonden. Al verwachten we dat soms wel, geloof komt je niet aanwaaien. Net zoals je moet oefenen om piano te leren spelen en trainen voor een halve marathon vraagt geloven om nieuwe impulsen en het heeft oefening nodig. Regelmatig hoor ik de verzuchting dat de Bijbel een moeilijk boek is en dat geloof in deze tijd niet meevalt. Er komt veel op ons af. Om tegemoet te komen aan de vraag naar praktische oefening van Bijbellezen, bidden en het verkennen van christelijke meditatie is er Ter ondersteuning in uw eigen zoektocht is er in het verdiepingsprogramma maandelijks een uur om te oefenen in ge-

loof. Na een korte uitleg gaan we zelf aan het werk, alleen of samen.

Opgave per avond: verdieping@hetkruispunt.org

Mei

Zondag 13 mei, 14:00 uur.

**Bezoek aan de H. Maria/
 Dymphmakapel met een rondleiding door Freek van Ommeren in de kapeltuin in het kader van 'Wijs of dwaas...'**

Moerenpad 12, Breda

'Wijs of dwaas...' is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: 'Verrassend groen!'

In de bijzondere kapeltuin bij de H. Maria/Dymphmakapel is van alles te zien en te ervaren: een bijenstal en insectenhotel, allerlei planten en kruiden die wij ook in de Bijbel tegenkomen. Er is leifruit en een druivenboog. Er is een rotstuintje dat gemaakt is van puin dat uit de grond afkomstig is. Kortom, een bijzondere plek aan het Moerenpad in de wijk Haagse Beemden (www.dekapeltuinbreda.nl)

Vrijdag 18 mei, Lutherse kerk, 13:30 – 17:00 uur
Slotbijeenkomst 'Leergang Bijbel' Ekklesia, studiejaar 2 – module 4: Job en Prediker

Docent: Alex van Heusden

Veemarktstraat 11 Breda

Zie 16 februari voor omschrijving.

Dinsdag 29 mei, Het Kruispunt, 19:15 – 20:30 uur
Oefenen in geloof: Ignatiaanse meditatie

Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Vervolg op de vorig jaar gestarte serie avonden. Al verwachten we dat soms wel, geloof komt je niet aanwaaien. Net zoals je moet oefenen om piano te leren spelen en trainen voor een halve marathon vraagt geloven om nieuwe impulsen en het heeft oefening nodig. Regelmatig hoor ik de verzuchting dat de Bijbel een moeilijk boek is en dat geloof in deze tijd niet meevalt. Er komt veel op ons af. Om tegemoet te komen aan de vraag naar praktische oefening van Bijbellezen, bidden en het verkennen van christelijke meditatie is er Ter ondersteuning in uw eigen zoektocht is er in het verdiepingsprogramma maandelijks een uur om te oefenen in geloof. Na een korte uitleg gaan we zelf aan het werk, alleen of samen.

Opgave per avond: verdieping@hetkruispunt.org

Juni

Zaterdag 9 juni, Lutherse kerk, 9:30 – 16:30 uur
Studiedag 'De Psalmen' in het kader van de 'Leergang Bijbel' Ekklesia

Docenten: Alex van Heusden en Jo Beckers
 Veemarktstraat 11 Breda



De 'afdeling' Geschriften in de Joodse bijbel opent met het boek Psalmen. 150 indringende teksten waarin het gehele mensenleven verdicht wordt. Van moord, wraak en klaagzang tot liefkozing, eer en lofzang, alles komt voorbij, ons hele leven. Tijdens deze studiedag verzorgen de bijbelwetenschappers Alex van Heusden en Jo Beckers ieder twee colleges van elk 90 minuten over de psalmen. (Totaal dus vier colleges van 90 minuten). Thema's die aan de orde komen: Inleiding in de psalmen, De psalmen als lyrische Thora, De psalmen als poëzie, Psalm 114 en het Klein Hallel. Deze studiedag maakt deel uit van de Leergang Bijbel, maar is voor iedereen - student aan de leergang of niet - toegankelijk.

Deelname €50,- (incl. syllabus, koffie/thee en lunch)

Aanmelden info@zinsverband.nl

Dinsdagavond 19 juni, Johanneskerk, 19:30-21:00

uur

Zomeravondzang

Dreef 5, Breda

Samen zingen en luisteren naar de landelijk bekende Martin Mans aan het orgel van de Johanneskerk. Algehele leiding ds. Saskia van Meggelen. Er worden liederen gezongen uit o.a. het Nieuwe Liedboek, de Ev. Liedbundel, Huub Oosterhuis en Joh. de Heer.



Iedereen is welkom en de toegang gratis. Na afloop staat de koffie klaar in het Kerkenhuis.

Zaterdag 23 juni
Excursie naar Den Haag met o.a. de tentoonstelling 'One Planet' in het Museon in het kader van 'Wijs of dwaas...'

Vertrekplaats nog aan te kondigen

'Wijs of dwaas...' is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: 'Verrassend groen!'

De Verenigde Naties willen de grootste mondiale uitdagingen aanpakken met duurzame oplossingen. Ze hebben daarvoor 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) geformuleerd, die ze vóór 2030 willen bereiken. In het Museon is een centrale expositie ingericht rond deze 17 doelen, een interactieve, leerzame tentoonstelling voor jong en oud.

Meer informatie over de vertrektijd, de kosten en het verdere programma volgt in de loop van het voorjaar via S'amen en via de Kerkgroet en het Lucasbericht.

In september volgt het programma voor het najaar.